

## Gaan waar geen wegen gaan.

Je moet in je leven vele malen kiezen  
welke wegen je moet gaan.  
Waar wil je heen? Wat wil je bereiken?  
Hoe geef je zin aan je bestaan?  
Er zijn vele wegen platgetreden  
mensen zijn ons voorgedaan,  
herinneren ons aan ver verleden  
maar we kunnen niet altijd dezelfde wegen gaan.



Je staat vaak alleen ongezien door de ander  
je roept, maar niemand luistert.  
Je stem wordt hees, je wordt haast onhoorbaar  
vervalt tot stil gefluister.  
En je hoopt dat je dan wordt gezien  
en dat iemand een eindje met je meegaat  
tot je weer op krachten bent gekomen  
en je je eigen weg weer in kunt slaan.

**Refrein:**        ***Kom ik je tegen op één van je wegen  
houd je me aan, geef je mij te verstaan  
dat je niet meer weet hoe je verder kunt gaan  
Misschien kunnen we samen, ik weet niet waarheen,  
Jouw handen in de mijne, dan zijn we niet alleen  
en dan maar zoeken gaan, zelfs waar geen wegen gaan.***

Wat je ontmoet op de weg in je leven  
weet je nooit van tevoren  
maar probeer onbevangen jezelf te begeven  
houd jezelf niet gevangen.  
En je zult nog verbaasd van jezelf staan  
waartoe je als mensen in staat bent  
om te groeien en leven te worden  
en om te gaan waar geen wegen gaan!

### **Refrein.**

Als ik wat ik heb in jouw handen wil leggen,  
kun je mij dan dragen?  
En al wat ik draag aan jou zou willen zeggen,  
kun je mij dan dragen?  
En je hoeft niet in woorden te zijn  
jezelf niet in regels te vangen.  
Alleen maar dat je er bent  
stilt al mijn verlangen!

### **Refrein 2x**

(Tekst en muziek: Ron Overtoom)